

Grupp 168:s verksamhet i bilder

För vår verksamhet som samordnare av svenska Amnestys arbete med Burma och Nordkorea har vi tagit fram satellitbilder av fångelser och koncentrationsläger. Det här är det ökända Insein Prison i Rangoon (Yangon), Burma (Myanmar).



Under många år satt tusentals politiska fångar inspärrade här. Nu är nästan alla de tidigare fångarna frigivna, men lagarna är oförändrade och myndigheterna har börjat fylla på med nya samvetsfångar – journalister, deltagare i fredliga demonstrationer, personer som klagat på rättsövergrepp.

Här är delar av vår grupp uppradade för att uttrycka sin solidaritet med det demokratiska partiets ledare, Aung San Suu Kyi, under den tid då hon ännu satt i husarrest.



Lars-Olof Nilsson, Jan Nygren, Bo Lindblom, Hans Nilsson, Per Wikholm, Åke Sintring. (Saknas på bilden: Lars-Erik Jonsson, samt Roland och Janet Klingstedt.)

Både i verksamheten med Burma och med Nordkorea har vi ett nära samarbete med Amnestygrupper i andra länder. De här vädjandekorten ingick i ett internationellt samarbete som initierats av grupper i USA.

Texten till vänster på kortet är en vädjan på burmesiska om frigivning av Aung San Suu Kyi. Vi har samlat på oss ett förråd av burmesiska namn och fraser för att kunna skriva vädjanden på landets största språk. (Det finns ett tjugotal andra...)



Thet Thet Aung dömdes till 65 års fängelse för att ha deltagit i en fredlig demonstration mot militärjuntan. Hon är en av de många samvetsfångar i Burma som grupp 168 har arbetat för. Efter sin benådning 2012 framträdde hon vid svenska Amnestys årsmöte i Malmö 2014. Se nedan!



Khun Htun Oo var under sin tid i fängelse adopterad av grupp168. Han är ordförande i Shan-folkets demokratiska parti. Han är nu frigiven och tillbaka i sitt civila och politiska arbete.

Så här såg det ut då ett stort antal politiska fångar frigavs från Insein. Benådningarna genomfördes sedan f.d. generalen Thein Sein blivit president, men frigivningarna är fortfarande villkorliga.



Det kan vara viktigt att ge människor en föreställning om geografin i de ofta ganska okända länder som vi arbetar med. Därför har vi kartor med i våra utställningar.

Det är lika långt från nordligaste till sydligaste Burma som från Kiruna till Berlin.

Detta är en satellitbild av ett av Nordkoreas många fångläger.

Amnesty följer kontinuerligt utvecklingen av lägren genom att studera sådana här bilder av lägren – hur de byggs ut eller avvecklas. Det är annars mycket svårt att få fram aktuella och tillförlitliga uppgifter om tillståndet i landet och om antalet fångar.

Lars-Erik Jonsson har skaffat sig ett omfattande bibliotek om förhållandena i Nordkorea och följer dagligen den internationella nyhetsrapporteringen om händelser i landet.



Inför både omvärlden och den egna befolkningen visar Nordkoreas ledare gärna upp sina praktfulla militärparader och andra mäktiga skådespel.



Utländska besökare i Nordkorea är ständigt åtföljda och bevakade av agenter från säkerhetstjänsten.



Det här är Kang Gun, vår adopterade fånge i Nordkorea. Han greps i norra Kina under ett besök för att hjälpa flyktingar från Nordkorea. Nordkoranska agenter förde honom till Pyongyang, Nordkoreas huvudstad. Han är sydkoreansk medborgare men har själv tidigare flytt från Nordkorea. Det antas nu att han finns i något av Nordkoreas fångläger, men det har inte gått att få fram några säkra uppgifter om hans nuvarande situation. Enligt en uppgift ska han ha fått ett ben amputerat.



Större delen av Nordkoreas befolkning lever i extrem fattigdom. Här köar man för att få sin tilldelning av färskvatten. Bilden är tagen av en japansk turist från ett tågfönster.

Även medlemmar av den politiska och militära överklassen i huvudstaden Pyongyang är ofta mycket trångbodda. Här en liten lägenhet med de obligatoriska bilderna av landets ledare på väggen.



Nordkoreas nuvarande ledare heter Kim Jong-un och är sonson till landets grundare. Liksom sin far och farfar är han föremål för en intensiv personkult. Frågan är vilket stöd han har av landets höga militärer.

Under 2014 publicerades rapporten från en internationell utredning om situationen i Nordkorea. De tre utredarna fick aldrig tillträde till landet utan tvingades till stor del basera sina slutsatser på vittnesmål från nordkoreanska flyktingar. Deras bedömning var att Nordkoreas ledare är skyldiga till brott mot mänskligheten och bör ställas inför internationella brottmålsdomstolen i Haag. Nordkorea svarade med att peka ut de tre medlemmarna av kommissionen som USA:s lejda hantlangare.

I anlutning till vårt återkommande boklotteri i entrén till Maxi Laholm har vi skärmställningar med information om de länder som vi arbetar med.



Ibland står vi också på torget i Laholm – i regn och rusk. Här Bo Lindblom och Gunaino Enquist.

Amnestys grupp 168 har i många år deltagit i arbetet mot dödsstraffet i USA. Amnesty International prioriterar insatser för att få dödsstraffet avskaffat i alla delstater, men grupp 168 har också arbetat för enskilda fall där allt talat för att den dömde inte har fått en korrekt rättegång.



Alan Bannister skulle vid en korrekt rättegång på sin höjd ha dömts till fängelse, men han dömdes till döden och avrättades den 22 oktober 1997. Janet Klingstedt i grupp 168 brevväxlade med honom under hans fängelsetid. Personer som inte har råd med dyra advokater drabbas ofta av helt undermåliga rättegångar.



Anthony Fletcher, född 1955-11-24, var fram till 1990 en mycket framgångsrik boxare i lättvikt, USA-mästare 1977. Vid en rättegång 1993 dömdes han till döden för mord, sedan han vägrat erkänna sig skyldig och godta ett långt fängelsestraff. **Åke Sintring** i grupp 168 har i femton år arbetat för att Fletcher ska få en ny och korrekt rättegång. Vi har nu kopior av alla handlingar i målet. Allting tyder på att Anthony Fletcher är oskyldig till det brott som han har dömts för. Han sitter totalt isolerad i dödscell i *Greene's Correctional Institution* i Pennsylvania, där Åke besökte honom 2007. Fletcher är inlåst i sin cell 23 av dygnets timmar. I år fyller han 60 år.



Anthony Graves från Texas fick tillbringa 16 år i dödszell innan en ideell organisation av jurister fick fram bevis för att han var helt oskyldig. Han är en av hittills 146 dödsdömda som man har lyckats få frigivna som helt oskyldiga.



Vid slutet av 2014 fanns det 3054 fångar i USA:s döds-celler.

En del av dem är dömda mot sitt nekande och med bristfällig bevisning.

De flesta som befunnits felaktigt dömda har frigetts efter DNA-analys av sparad bevismaterial.

Sedan en fånge har avrättats bränns bevismaterialet. Man vet därför inte hur många oskyldiga som redan har avrättats. 32 av 50 delstater har kvar dödsstraf-fet.

Anthony Graves frigavs 2010. Året därpå var han inbjuden till svenska Amnestys årsmöte i Göteborg. Här är han tillsammans med Åke Sintring, som visar upp bilden av Anthony Fletcher.



Nick Yarris och Ray Krone.

Nick Yarris dömdes till döden då han var 21 år gammal. Han satt sedan fängslad i 21 år innan det bevisades att han var helt oskyldig. Ray Krone dömdes till döden och fick tillbringa 10 år i fängelse innan han frigavs som oskyldig. I båda fallen var det genom DNA-analys av bevismaterial som man fann dem som verkligen begått brotten

I oktober 2004 organiserade grupp 168 ett besök av tre tidigare dödsdömda fångar som framträdde i Lund, Halmstad och Stockholm. Nick Yarris och Ray Krone kunde berätta om sina många år i döds-cell. Liksom i fallet Anthony Graves hade ingen av dem uppmärksamhets av Amnesty under de många åren i fängelse. Grupp 168 har vid en rad årsmöten arbetat för att få till stånd en ändring av Amnestys prioriteringar gällande dödsstraffet i USA.



Mumia Abu-Jamal, född som Wesley Cook, en tid medlem av Black Panthers, radiojournalist, dömd till döden i juli 1982 med mycket tvivelaktig bevisning. Han sitter isolerad i samma fängelse som Anthony Fletcher och borde för längesedan ha fått en ny och korrekt rättegång. Han lyckades 1995 få boken *Live from Death Row* utgiven. 2011 ändrades hans straff från avrättning till livstids fängelse utan möjlighet till benådning. Han har suttit fängslad i över 33 år. Grupp 168 har gått igenom handlingarna från hans rättegång. Han borde frigges.

Medlemmar i grupp 168 har sedan starten 1969 varit flitiga deltagare i sektionens möten och kurser. Tre medlemmar har i olika perioder suttit i sektionens styrelse. Två har varit verksamma i Granskningskommittén. Tre har deltagit som gäster vid andra sektioners årsmöten och lika många har deltagit i internationella rådsmöten.



Jan Nygren i talarstolen vid årsmötet i Sunne 2013.



Per Wikholm (mitt i bilden) vid förberdelserna för Påverkanstorget vid årsmötet i Sunne.



Åke Sintring har rest jorden runt, men här uppträder han på hemmaplan som demonstrant på torget i Laholm.

Här är våra adresser:

per_wikholm@hotmail.com
 jan_nygren@telia.com
 akesintring@hotmail.com
 lars-erik.043071171@telia.com
 bo.lindblom@tilas.se
 janetkling@yahoo.com
 bmwmannen@telia.com